

VERSCHIJNT WEKELIJKS

Bobo

NR. 32 - 5-11 AUGUSTUS 1972
losse nummers 70 cent

**deze week
EXTRA
dieren uit de
dierentuin**



Bobo zit heel knus
Bij het nest van mama Mus.
Haar babies komen uit een ei.
En met een wormpje zijn ze o-zo blij!

Kun je de vier eitjes vinden die in de tekening verstopt zijn?

voorleesblad voor peuters en kleuters



Krabbel

Boemsi

Mama

Papa

Oma

Tsjoek-Tsjoek

Bobo

Bobo Konijn en zijn



1. Daar koopt mama Konijn met haar mandje. „Ik moet even naar de groenteman om worteltjes,” zegt ze. „Zullen jullie lief zijn?” „Ja, mama!” roepen Bobo, Krabbel en Boemsi tegelijk. „We gaan fijn met onze bal spelen!”



2. Bobo speelt leuk met zijn zusjes! Krabbel kopt de bal naar Bobo. Boemsi kraait het uit. Maar lang duurt de pret niet. Kijk eens wat er op het volgende plaatje gebeurt!



3. „Oei,” zegt Bobo, „ik voel druppels op mijn hoofd.” Hij steekt zijn hand in de lucht. „Het begint te regenen!” roept hij. „Kom, vlug naar binnen! We gaan een ander spelletje doen.” Krabbel en Boemsi vinden het wel jammer.



4. Achter Bobo hollen ze naar binnen. „Ik vind wel iets,” lacht Bobo. Hij loopt naar de kast. „Weet je wat!” zegt Bobo even later tegen zijn zusjes. „Ik leer jullie dammen!” „Ja, ja! Leuk!” roepen Krabbel en Boemsi. En ze kijken niet langer meer beteuterd. Zie je Bobo het dambord uit de kast halen?



5. Maar als Bobo het doosje met damstenen te voorschijn haalt, betreft zijn gezicht. Er zitten nog maar drie stenen in het doosje. En om te kunnen dammen heb je er véél meer nodig. „O, wat jammer,” zegt Bobo teleurgesteld. „Nu kunnen we niet dammen.” Krabbel wordt zo boos, dat ze het dambord zo maar wegsmit.



Tante Pieta-Secuur

Oom Slokop

Tante Deur-Dicht

Lees-Voor

vrolijke familie



6. „Wat moeten we dan spelen?” vraagt ze aan Bobo. Bobo denkt eens diep na. Maar Boemsi weet al wat zij wil spelen. Ze heeft de bal mee uit de tuin genomen. En nu is ze in de keuken gaan voetballen. Ze geeft de bal een flinke schop. Hup! De bal vliegt de keuken door. O! Wat wordt Bobo daar boos om!



7. Zie je wat een mooi pannerek mama Konijn heeft? Op de bovenste plank staan al haar pannen. En op de onderste plank heeft mama de deksels keurig naast elkaar gezet. Maar als Boemsi de bal tegen het rek schopt, komen de deksels kletterend naar beneden. Geen wonder dat Bobo boos is!



8. Boemsi kijkt angstig naar Bobo. Ze weet best dat ze stout is geweest. Maar wat is dat nou? Bobo is helemaal niet boos meer. „Die pannedecksels brengen me op een geweldige idee,” zegt hij.



9. „Ik ga jullie toch leren dammen!” roept hij vrolijk. „Maar je zei net dat we niet genoeg damstenen hebben,” zegt Krabbel. Bobo vertelt zijn plannetje. „De zwarte en witte tegels op de grond zijn een reuze-

dambord. En weet je wat we met de gekleurde deksels doen? Die gebruiken we als damstenen.” Als mama thuis komt, denkt ze dat de konijntjes heel lief zijn geweest. Maar wij weten wel beter, hè?

simmie het olifantje met de lange slurf



1. Kijk, Simmie Suiker en Rongrong zijn verhuisd. Ze hebben hun huisje naar een heel mooi plekje aan een prachtig meer gebracht.



2. „Ik vind het hier erg fijn,” zegt Rongrong. „Ik ga een dutje doen.” Maar Simmie Suiker gaat liever zwemmen in het meer.



3. Even later ligt Rongrong heerlijk te dromen. Hij wordt wakker als een heleboel mensen langs het water staan te schreeuwen.



4. Wat hebben die mensen toch, denkt Rongrong. „Er ligt een monster in het water!” roepen de mensen opgewonden. Ze kijken nieuwsgierig naar het rare, rose ding in het water.



5. Eén mevrouw heeft zelfs foto's van het monster genomen. Opeens duikt Simmie boven water. Dan ziet iedereen dat het monster een olifant is. Ze vinden het wel een beetje jammer!



6. „Ik zal kunstjes met mijn slurf voor jullie doen,” zegt Simmie. „Dan kunnen jullie toch nog mooie foto's maken!”



7. „Dit is een monsterworm,” zegt Simmie. De mensen lachen. Ze maken wat foto's. En Rongrong heeft maar wat een pret!



8. En weet je wat het mooiste is dat Simmie Suiker maakt? Een monsterslang! Aardig van Simmie, hè, om dat voor de mensen te doen?

JOUW LIEVELINGSDIER

Bij Linda thuis heeft de kip net kuikentjes gekregen. En nu mag Linda ze iedere dag eten brengen. Dat vindt ze heel leuk. Zou jij het leuk vinden om thuis kuikentjes te hebben?





OOM STUNTEL

HIJST DE VLAG



1. Kijk oom Stuntel nou toch eens! Wat heeft hij een mooi pak aan. En hoe vind je zijn pet? Prachtig, hè? „Dag, oom,” groet Heintje opgewekt. „Gaat u straks zeilen?” Misschien mag ik wel mee, denkt hij.



„Niets ervan!” antwoordt oom, terwijl ze naar de jachthaven rennen. „Admiraal Bakzeil bezoekt onze haven vandaag. Ik moet hem welkom heten. Wat een eer, hè?”



3. Zo trots als een pauw stapt oom Stuntel over straat. „Wacht maar eens af,” zegt hij tegen zijn neefje. „Dan zul je wel zien wat een belangrijk karwei ik moet opknappen!” Oom loopt naar een vlaggemast. „Ik mag de vlag hijsen,” zegt hij.



4. Oom Stuntel staat te trappelen van ongeduld tot admiraal Bakzeil aankomt. Eindelijk breekt het grote moment aan. Daar is de admiraal! Hij heeft al net zo'n mooi pak aan als oom Stuntel. „Hijs de vlag!” schreeuwt iemand naar oom. Dat is een soort begroeting voor de admiraal. Heintje houdt zijn adem in van spanning.



5. Niet omdat hij wil dat er iets gebeurt, hoor. Nee, Heintje is juist bang dat oom Stuntel iets raars overkomt. Daar heb je het al! Oom staat op de vlag die hij aan het touw omhoog moet hijsen. Zie je wat er gebeurt? Daar gaat oom! Met vlag en al de lucht in! Wat kijkt hij bang.



6. „Woeps!” roept oom nog. Dan verliest hij zijn evenwicht. Met een smak valt hij op de grond. Au, dat doet pijn! En dan rolt hij ook nog eens met een vaart tegen de burgemeester aan. Die wilde net admiraal Bakzeil gaan begroeten. De burgemeester krijgt zo’n duw, dat hij niet meer op zijn benen kan blijven staan.



7. „Brrroem!” hijgt admiraal Bakzeil. Hij is helemaal verbaasd. Geen wonder! Net op het moment dat hij verwachtte dat de burgemeester hem zou begroeten, krijgt hij een stomp in zijn maag. En even later spartelt de deftige admiraal over de grond. Oom Stuntel kijkt verbaasd op. „Wat is er?” vraagt hij onnozel.



8. „U trok niet alleen de vlag, maar ook uzelf omhoog!” lacht Heintje. „En toen viel u, boems, op de burgemeester en die viel weer op de admiraal.” Heintje giert het uit. De admiraal en de burgemeester zitten in het gras op adem te komen. Alle mensen kijken boos naar oom Stuntel. Tja, dat was ook dom van oom.



9. Oom Stuntel begrijpt nu wel dat hij de schuldige van al dit kabaal is. En hij is dan ook zo wijs, dat hij vlug de benen neemt. „Ahum, het werk zit erop, Heintje. We kunnen maar beter gaan,” zegt oom. „Ik wacht maar niet tot ze me komen bedanken.” Heintje lacht. Hij is het helemaal met oom Stuntel eens. Jij niet?

DE BOLLEBAASJES ZIJN WEER BEZIG!

De Bollebaasjes zijn aan het bellen blazen!

Heb jij dat ook weleens gedaan?

Nu ze hebben wel veel plezier, hoor!

Zie je de piloot in het vliegtuig? Hij blaast mooie bellen, hè? Maar de vo-

gel die erachter aan vliegt, pikt ze meteen kapot. Een ander Bollebaasje probeert de bellen te verven, maar ik denk niet dat dat kan. Zie je wie er de grootste bellen heeft? Ja, het Bollebaasje dat in de wastobbe zit. Wat zal zij schoon worden, hè!





Mollen wonen onder de grond!



Twee van deze bekertjes zijn precies hetzelfde, weet jij welke twee?



Kun je deze tekening van de drie armbanden afmaken? De twee onderste moeten net zo worden als de bovenste. Daarna mag je ze kleuren.



Je wist zeker wel, dat mollen onder de grond wonen! Nu, welk weggetje moeten de mollen nemen om boven te komen?

Als je de puntjes met elkaar verbindt, zie je iets wat je vast lekker vindt. Daarna mag je het geel kleuren! Weet je het al?

Tekenen - tellen en kleuren



Hier zijn drie sommetjes. Als je de puntjes met elkaar verbindt, vind je het antwoord. De bovenste cijfertjes mag je kleuren.



Kleur deze mooie handbel net zoals die er boven. Maar niet buiten de lijntjes gaan, hoor!

Tel de kersen, de pruimen en de aardbeien op, en zet het antwoord in het hokje eronder. Daarna mag je ze kleuren.

Ik word Sjors-abonnee.
Naam: _____

Adres: _____

Prov.: _____

Bobo

Plaats: _____

Geb. jaar: _____ Handtekening vader of moeder: _____

Bon invullen, uitknippen en in open envelop opsturen
naar Sjors, antwoordnummer 7059, Amsterdam
Geen postzegel.

Als je deze bon al kunt lezen, is Sjors een geweldig blad voor jou!

Sjors, elke week vol leuke, grappige en
spannende strips. Met vaak een
grote uithaler, een Sjors-sjo-plaat of een
ander heel plezierig ekstraatje.

Sjors, elke week weer opnieuw een
kleurig feest.

Abonneeprijs 60 cent per week of f 7.80 per kwartaal (13 nrs.)



HARRY de voetbalschoen

Weet je wie Harry is? Harry is een voetbalschoen.
Vroeger zag hij er erg mooi uit. Maar nu is hij oud en
zielig. Vroeger heeft Harry ook veel doelpunten
gemaakt, maar dat kan hij nu natuurlijk ook niet meer.

En nu ligt hij in een struik. „Niemand kijkt naar mij
om,” zucht Harry zielig. Maar dat is niet waar, want
opeens hoort hij iemand zeggen: „Woont er niemand
in u? Wij zoeken een huisje,” vraagt een klein
veldmuisje dat daar aan is komen lopen. En het
andere veldmuisje kijkt Harry lief aan. „Nee er woont
niemand in mijn huisje, maar jullie mogen wel in mij
gaan wonen.” Meteen gaan meneer en mevrouw
Muis hun spulletjes halen. Mevrouw Muis hangt
gordijntjes op en meneer Muis maakt kleine
raampjes in Harry!



Al gauw krijgt mevrouw Muis baby-muisjes en wordt Harry te klein. Dan komt de dag, dat de hele familie Muis weggaat. Harry is natuurlijk wel een beetje verdrietig. Maar dat duurt niet lang, want wie komt daar aangevlogen? Ja, een roodborstje. Zij vindt de voetbalschoen erg mooi en al gauw gaat zij er een nestje bouwen. Wat is Harry blij! „Gelukkig ik ben tenminste niet alleen,” zegt hij tegen zichzelf. Dan gebeurt er iets wat Harry prachtig vindt. Mama Roodborstje legt haar eitjes in Harry. En even later hoort Harry de kleine vogeltjes kwetteren.



„Wat leuk,” zegt Harry tegen mevrouw Roodborstje. Maar ook dan komt de dag dat de Roodborstjes weggaan. Dan komt de familie mol. Die zijn erg rustig en vriendelijk. En Harry vindt ze dan ook erg aardig. Nu vindt hij het ook niet erg meer om in een struik te liggen, want hij krijgt toch steeds bezoek! Harry vertelt meneer Mol het hele verhaal. Hij vertelt dat hij eerst de familie muis op bezoek heeft gehad en toen de Roodborstjes.

„Nu wij blijven hier wel heel lang, hoor!” zegt meneer Mol. „Dat vind ik ook fijn,” zegt Harry blij. En nu is Harry nooit meer verdrietig. Misschien zie jij ook weleens een voetbalschoen liggen in het gras, of in het bos of op het strand. Maar dan moet je mij een ding beloven. Dat je er nooit tegen schopt, want er kan weleens een vogelnestje in zitten of een familie muis! En die vinden het niet prettig, als hun fijne huisje om zou vallen! Belof je dat?





GA JIE MEE NAAR



1. „O, wat is het druk beneden,” zegt Pukkie. Hij vliegt met zijn vriendinnetje Wanda op Sneeuwvloks rug naar het paleis van de Sprookjeskoningin. Ze komen juist terug van het Pauweneiland met een jurk voor de Koningin.



3. Wanda houdt de doos stevig tegen zich aan. Ze holt lngs de wachtende mensen de brede palestrap op. Pukkie rent achter haar aan. „Kun je de slaapkamer van de Koningin vinden?” vraagt hij.



2. Ze landen precies bij de stallen. Als ze naar het paleis lopen, zien ze steeds meer mensen. „Ach,” roept Wanda. „De Koningin is vandaag jarig. En die mensen brengen haar cadeautjes!”

„Ik heb geen zin om uren in de rij te staan,” zucht Pukkie. „Ook al hebben we nog zo'n mooi cadeautje voor de Koningin.” „Weet je wat?” lacht Wanda. „We maken er een grote verrassing van!”



4. „Ik weet het niet zeker,” antwoordt Wanda. Ze openen alle deuren en gluren in alle kamers. Eindelijk zegt Wanda: „Hier is het!” „De Koningin let nu toch niet op ons,” zegt Pukkie.



5. „Die heeft het veel te druk met het krijgen van alle cadeautjes,” zegt Wanda. „Maar we moeten wel oppassen dat er geen hofdame in de buurt is.” Zachtjes sluipen ze de slaapkamer binnen.

SPROOKJESLAND?



6. Het pakje met de jurk van pauweveren leggen ze op het bed. „Als de Sprookjeskoningin binnenkomt, ziet ze het meteen liggen,” zegt Wanda. Pukkier is naar het raam gelopen. „Zullen we ons achter het gordijn verstoppen?” vraagt hij aan Wanda. „Dan kunnen we zien, dat de Koningin het pakje openmaakt. En of ze de jurk mooi vindt.”



7. Hè, wat duurt het lang voordat de Koningin komt... Eindelijk stapt ze binnen. Achter het gordijn kijken Pukkier en Wanda vol spanning toe hoe ze het pakje openmaakt. „O, wat een prachtige jurk!” roept ze uit. „Dit is ons verjaarscadeautje voor u,” zegt Wanda trots.



8. En dan vertellen ze de Sprookjeskoningin hun belevenissen op het Pauweneiland. „Deze jurk is het allermooiste cadeau, dat ik vandaag heb gehad,” lacht de Koningin. Pukkier en Wanda blozen van plezier. „Weet je wat,” zegt de Koningin. „Ik trek de jurk vanavond op het bal aan. En jullie mogen ook komen!”

Pukkier en Wanda dansen en springen. „O, wat fijn, majesteit!” juichen ze. En 's avonds lopen ze trots met de Sprookjeskoningin naar het bal. Zie je dat Pukkier en Wanda een kroon van pauweveren dragen? En vind je de Koningin niet mooi in haar jurk? Reken maar dat ze die avond een heel fijn bal hebben gehad!



Jimmy de cowboy



1. Cowboy Jimmy is dol op sla. Daarom heeft hij een heleboel kroppen in zijn tuintje staan. Maar de slakken uit de buurt vinden Jimmy's sla ook lekker. Op een morgen ziet Jimmy dat de slakken allemaal gaten in de sla hebben gegeten!



2. Maar dan herinnert Jimmy zich iets. „Slakken houden niet van zout,” zegt hij. En dus strooit hij op alle kroppen sla een handjevol zout. Zie je Snuffel naast Jim hollen? En kun je Piet-je het vogeltje op het plaatje vinden?



3. „Zo. Klaar is Kees,” zegt Jimmy, als alle kroppen aan de beurt zijn geweest. „En nu ga ik eens even naar Knorrepot.” „O, nêe!” roept Jimmy uit, als hij ziet dat de deur van de varkensstal openstaat. „Knorrepot is er weer vandoor.”



4. „Als hij maar niets ondeugends heeft uitgehaald,” zucht Jimmy. „Stel je voor, dat hij mijn hele voorraad veevoer opeet. Of dat hij de verpotten omgooit.” Snuffel gaat Knorrepot gelijk opsporen. En even later komt hij blaffend terug.



5. „Je zult het niet leuk vinden,” blaft Snuffel in zijn hondetaaltje. „Maar je kunt toch beter even komen kijken.” Jimmy rent achter Snuffel aan. Zie je waar ze naar toegaan? Naar het veldje met sla. Daar staat Knorrepot van de sla te eten.

„Slorp. Slurp. Slok,” slobbert Knorrepot. „O, wat is sla toch lekker. Vooral als er zout op zit.” Arme cowboy Jimmy... „Als ik geen zout op de sla strooi, eten de slakken ze op,” zucht hij. „En strooi ik er wel zout op, dan eet Knorrepot ze op!”